

5 december 2015

Sir Henk en Sinterklaas



Een poosje geleden kwam een van de onderwijzeressen van de Hollandse school langs en vroeg: "Wil sir Henk vrijdagmiddag 4 december Sinterklaas zijn op onze school?" Ik dacht stiekem: sir Henk en Sinterklaas, de namen lijken wel op elkaar. Dat zal wel loslopen. Maar sir Henk moest hier zelf nog wel mee instemmen. Uiteindelijk heeft Henk het wel gedaan en het is een geweldige ervaring geweest! Waar ik me vooraf druk om maakte was dat ze graag wilden dat Sinterklaas op het paard kwam aanrijden. Bedenk



dat sir Henk nog nooit op een paard had gezeten. Ik maakte mij er zorgen over, want in gedachten zag ik Sinterklaas met zadel en al onder het paard hangen. Dus ik waarschuwde meerdere keren en zei: "Kijk voor je opstapt wel of ze het zadel goed strak hebben vastgezet." Henk zag geen problemen. "Ik vraag gewoon om een trapje." Gelukkig verliep alles naar wens!

Toen ik rond één uur kwam aanlopen, zag ik in de verte Sinterklaas op zijn schimmel al aankomen. De beide Zwarte Pieten, Antonio en Antonia, dansten er vrolijk omheen. Het was een prachtig gebeuren en in de klas was Sir Henk een op-en-top Pedagoog-Sinterklaas!

Na het bezoek aan de school werd er nog een rijtoer door de stad gemaakt, achterop een auto zat Sint, vergezeld van zijn zwarte pieten.



Feest rondom het museum

In de tuin achter het museum staan de eerste houten gebouwen van de kolonie van Arapoti opgesteld, zoals: de eerste school, waarin op zondag ook de kerkdiensten werden gehouden, het administratie- annex postkantoor met daarin de kruidenierswinkel, een woonhuis en de eerste melkfabriek.



Op dit museumterrein wordt ieder jaar op 5 december een openbare verkoop gehouden van producten zoals: zelfgebakken koek, appeltaart, oliebollen, eigengemaakte jam, kaas, enz. Ook staan er verschillende tafels met handwerkproducten, planten en tweedehands boeken. En niet te vergeten, we eten er oliebollen. Het is dan wel bijna hartje zomer, maar toch. De opbrengsten zijn bestemd voor het museum. Een zomers gebeuren dat te vergelijken is met onze

braderieën. Het geheel doet ons absoluut niet denken aan ons Hollandse Sinterklaasfeest.



Toen we vanavond de foto's en filmpjes van het Sinterklaasfeest van onze



kleinkinderen kregen, voelden we toch wel iets van heimwee. Volgend jaar hopen we er weer bij te zijn.