

29 maart 2016

Twée witte sierduiven



Op Witte Donderdag kwamen er toch wel heel ongebruikelijke kerkgangers mee naar de kerk. Tussen de kerkgangers bevond zich Sir Hendrik-Jan. Op zijn zelf ontworpen Lombabestendige rollator schoof hij een kooi voor zich uit met daarin twee hagelwitte sierduiven. Dit gebaar hoefde gaan uitleg, zo vond hij. Pastora begrijpt het zo ook wel. Veel dank meneer Berendsen! Dit beeld, uw geschenk op Witte

Donderdag, nemen wij mee terug naar Nederland. We zullen het nooit weer vergeten!



Afscheid

Een half jaar, waar is de tijd gebleven...

In mijn eerste dienst hier in

Arapoti, op 11 oktober vorig jaar, sprak ik de woorden: 'Zie ik maak iets nieuws' (Jes. 43: 19a).

Toen heb ik gezegd: "Dit klinkt of zou ik de boel hier eens even drastisch reorganiseren. Maar ik heb ook gezegd: dit *zijn niet* mijn woorden. Het zijn Gods Woorden. Kijk ik nu terug, dan zeg ik:

"God was met ons! Wij hebben hier vreugde ontvang-en, daar zijn



wij de gemeente van Arapoti intens dankbaar voor."

Van 26 op 27 maart vierden we hier in de kerk de nacht van Pasen en hielden er een Paaswake. Velen uit de gemeente werkten er aan mee.

Dat maakte, dat het een dienst was van én met onze gemeenteleden, waarin 'Het Licht van Christus' centraal stond. Wat een mooie dienst, zoveel eigen inbreng en wat bijzonder om elkaar in de Paasnacht de hand te drukken – elkaar te omhelzen, want zo zijn we dat hier gewend in Brazilië – en afscheid te nemen in het Licht van Pasen.



Adeus, 'oant sjen' in Burgum,

Foekje-Fleur Fink