

Maandag, 11 november



Van de Hollandse school kregen we deze week een briefje met daarop de vraag: "Binnenkort is het weer Sint-Maarten. Mogen de kinderen van onze school op 11 november langskomen met hun lampion?"

Natuurlijk mag dat! Gezellig!

's Avonds zitten Henk en ik op de veranda met kaarslicht hen op te wachten. De kinderen



komen in twee groepen omhooglopen. We hebben het hek al openstaan. In het donker zien we ze aankomen met hun



gekleurde lamponnetjes. Al zingend 'Elf november is de dag... en Sint Maarten, Sint Maarten...' komen ze om ons heen staan. Wij hebben de zakjes met inhoud binnen staan. Zo wordt het binnen even een gezellig Hollands moment. Natuurlijk dagen we de kinderen uit om 'Hollands' te spreken en dat is best moeilijk als het Portugees je thuistaal is.

Donderdag, 14 november



's Avonds zijn we voor een 'churasco' (barbeque) uitgenodigd bij Hilbert en Joanne Kok.



Maar eerst schenken we volop aandacht aan de grote hobby van Hilbert: het oude fazendahuis, waarin de familie Kok kwam wonen toen ze in 1962 naar Brazilië

emigreerden en in Arapoti aankwamen. Zij behoren tot de eerste kolonisten van Arapoti.

Het oude fazendahuis wordt door Hilbert met veel liefde onderhouden.

Het vijftigjarig bestaan van de kolonie van Arapoti in 2012 was voor Hilbert een waar hoogtepunt.

Nu ziet hij alweer uit naar het zestig jarig bestaan, over twee jaar. En vertellen dat hij kan... !

