

Zaterdag, 2 november



Natuurlijk brengen wij ook een bezoekje aan de begraafplaats in de stad. We verwonderen ons over de grote graven, het zijn hier en daar bijna huisjes waar hele families bij elkaar begraven liggen. En wat ons helemaal verbaast, is dat we bij de ingang van de begraafplaats terecht kunnen voor lekkere hapjes. Zelfs een handelaar in houten meubelen en een eindje verderop ook iemand die hangmatten verkoopt, probeert zijn spullen hier aan de man te brengen.



Ook brengen we een bezoek aan de begraafplaats van de kolonie achter onze kerk op het Centrum. Hier en daar zien we een klein bloemetje staan, maar het valt op dat Allerzielen de mensen van de kolonie (nog) niet eigen is.

Vandaag is het Allerzielen. Allerzielen is hier in Brasil een vrije dag. Mensen komen van heinde en ver met bloemen en kaarsen naar het graf van hun ouders en andere familieleden. Je zou Allerzielen eigenlijk wel een familiedag kunnen noemen, want overal zie je families bij elkaar zitten.

