

Donderdag, 31 oktober



Ons uitstapje Sao Paulo zit er al bijna weer op. Voor we terugrijden naar Arapoti bezoeken we eerst nog Butantan, een groot park waar de universiteit onderzoeken verricht naar slangen, schorpioenen, spinnen e.d. In de laboratoria wordt eveneens serum gemaakt tegen o.a. slangenbeten. We hadden hier graag een hele dag (of zelfs enkele dagen) doorgebracht, maar



daaraan ontbreekt ons de tijd.

We bezoeken de afdeling waar slangen, schorpioenen en spinnen in eigen ruimten zitten. Het is vooral de bruine spin waar de mensen hier in de kolonie bang voor zijn. Word je door een bruine spin gestoken, dan weet je dat je zeker een jaar flink ziek bent. Het spierweefsel rond de beet rot geheel weg en je houdt er een akelig litteken van over. Tja, en hoe moet je een bruine spin onderscheiden van al het andere gedierte wat hier in en rond de huizen 'huist'. Wij weten het echt niet!



Nog niet zo lang geleden hadden de mensen die hier in Arapoti op de lomba's wonen zelf een serum in de koelkast liggen tegen slangenbeten. Wanneer iemand gebeten werd door een slang kreeg hij een injectie en dan zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Dit zijn gevaren waar iedereen die de natuur in trekt aan bloot staat. Het beste is om dan ook

maar lange laarzen aan te trekken. Op een wandelingen door de ruige natuur richting de watervallen heb ik het dan ook niet meer op staan, sinds onze ervaring in 2016 met een koraalslang. Een heel bescheiden slangetje, maar levensgevaarlijk.

