

Donderdag, 3 oktober

Vandaag houden we op de Hollandse Club een Lutherdag. Henk en ik verzorgen het programma, het bestuur van 'De Brug' verzorgt de hapjes, drankjes, koffie en de maaltijd. De inloop is om tien uur 's morgens. We drinken eerst koffie met heerlijke zelfgebakken koek en appeltaart. Een feestelijke start in een paradijselijke omgeving.



De Hollandse club is een grote tuin, met daarin enkele zwembaden, speeltoestellen, meerdere hutjes om een barbecue in te houden en een groot gemeenschapsgebouw met meerdere zaaltjes en een grote

keuken, die gerund wordt door een Braziliaans echtpaar. Deze accommodatie wordt door een aantal leden van de kolonie financieel ondersteund. Willen ze er een familiefeest organiseren, dan is dat altijd mogelijk. Zo ook mogen wij er deze dag gebruik van maken.



Om kwart voor elf beginnen we met ons programma. Anke Salomons, voorzitter van De Brug, opent de dag. Met elkaar zingen we enkele liederen. Daarna nemen Henk en ik het van haar over. We vertellen twee roepingsverhalen: het roepingsverhaal van Paulus en het roepingsverhaal van Luther. Paulus wordt door Christus geroepen hem te volgen en Luther belooft in een hevig onweer

monnik te worden. Levens die volledig overhoop worden gegooid. We maken bij deze presentatie gebruik van beelden van Lucas Cranach die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Reformatie. Cranach was schilder, tijdgenoot en vriend van Maarten Luther.



Rond twaalf uur staan de hapjes en drankjes klaar en het nagesprek komt op een natuurlijke wijze op gang. Wij verwonderen ons over de gezellige en ontspannen sfeer. Zo'n vijfendertig mensen hebben zich voor deze Lutherdag opgegeven, een vrij constante groep mensen die naast de kerkelijke bijeenkomsten graag meedoet aan bijzondere programma's. Het borreluurtje gaat geleidelijk over in een

eenvoudige, doch heerlijke maaltijd. Daarna vertellen Henk en ik van de Lutherreis die we in 2017 gemaakt hebben. Rond vier uur verlaten we de Hollandse club.